

# Gods Genade

Je bent geliefd



Robert van Mierlo

© 2016 Agape coach, Robert van Mierlo

*Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet en op welke wijze ook, mits vooraf door de uitgever schriftelijk toestemming is verleend en met bronvermelding.*

## Inhoud

Voorwoord.....	4
Leven in Genade.....	5
Wat zegt Jezus over Genade?.....	9
Het genezend vermogen van Genade.....	15
De Genade en de wet.....	17
Genieten en dankbaarheid.....	23
Genade, ja maar.....	32
Wandelen in het paradijs van God.....	34
Genade ervaren in je leven.....	38
Leren genieten.....	40
Genade van God is altijd overvloedig.....	43
Leven in Genade, vrij van schuld en schuldgevoel.....	45
Genade alleen in Jezus Christus.....	47
De christelijke wet tegenover Genade.....	50
Genade van God kun je niet misbruiken.....	53
Gods Genade in mijn leven.....	55
Contact.....	60

## Voorwoord

Dit boekje heb ik geschreven vanuit mijn hart.

Ik hoop en bid dat je het met je hart zult lezen.

De Bijbelteksten die ik aanhaal heb ik naar eigen inzicht wat aangepast vanuit verschillende vertalingen om de betekenis in gewoon Nederlands goed uit te laten komen in het verhaal.

Via de tekstverwijzing kun je de originele tekst in je eigen favoriete vertaling lezen. De volmaakte vertaling bestaat niet.

De foto's in dit boekje heb ik allemaal zelf gemaakt. Ik vond het leuk iets van mezelf in dit boekje mee te geven. De natuur is zo mooi en laat zo Gods Liefde en schoonheid zien.

Dit boekje is gratis digitaal te downloaden via mijn website. Maar je kunt het boekje ook aanschaffen in papiervorm.

Een leuk geschenk om weg te geven.

# Leven in Genade



Naarmate ik langer op weg ben met God weet ik steeds minder maar groeit mijn vertrouwen.

Weten doe je met je hoofd en vertrouwen met je hart.

Weten leidt snel tot oordelen. Want dan weet je het ook snel beter dan de ander. Je voelt je meer en er is afstand. Als je vanuit de basis van vertrouwen leeft hoeft jij je

waarheid niet te verdedigen of op te dringen maar is er ruimte voor verbinding. Ook als er verschil van mening is.

Gods Waarheid is anders dan die van mensen.

Wij denken vaak zwart-wit. Of het is waar of het is niet waar.

Maar wat is waarheid?

Jezus heeft het over de waarheid van het hart. Goddelijke waarheid is liefde.

In Gods waarheid kunnen soms twee tegenovergestelde menselijke waarheden naast elkaar bestaan.

Dat is Genade. Genade overstijgt het oordeel en is groter dan het oordeel. Genade is groter dan goed of fout.

Toen Adam en Eva van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten is alles fout gegaan. Jezus is gekomen om deze fout te herstellen en reinigt ons weer van het besef van goed en kwaad zodat we weer vanuit ons hart kunnen leven.

Genade is als opstijgen in een heteluchtballon. Je stijgt op tot boven de situatie en je komt in een andere dimensie terecht van waaruit alles in een ander perspectief komt te staan.

Je stijgt op boven de wolken en daar schijnt de zon. De situatie beneden is nog hetzelfde maar je beleving is totaal anders. Zo overstijgt Genade de strijd tussen goed en fout. Het houdt zich er helemaal niet mee bezig.

Dat is een heerlijke bevrijding. Genade is de dimensie waar je God kunt ervaren en beleven ondanks de aardse imperfecte situatie. Je leven kan heel erg onvolmaakt zijn. Je kunt vastzitten aan verslavingen, angsten en ingewikkelde ongezonde relaties en toch die Genade van God ervaren in je leven. Genade is namelijk onafhankelijk van onze heiligheid. Genade is geen verdienste. Genade is de liefde van God ondanks alles.

Maar Genade gaat nog veel verder dan dat.

In dit boekje laat ik je kennismaken met de inzichten die ik heb ontvangen en nog steeds meer ontvang over de diepte van Genade.

Ik schrijf het woord 'Genade' met een hoofdletter om het goddelijke aspect ervan aan te duiden.

Leven in Genade is leven in vrijheid en vreugde. In geloof, vertrouwen en overvloed.



Leven in Genade is ruimte durven geven aan genieten zonder angst en schuld.

Van het leven durven te genieten omdat het kan.

Sterker nog. Het is juist de bedoeling van God dat wij zo veel mogelijk genieten van het

leven. Omdat God ons het vermogen geeft om te genieten. Genade is het oordeel en de angst, de wanhoop en de zorg loslaten en worden als een kind in vertrouwen.

Maar Genade gaat nog veel dieper.

Eigenlijk is ons woord Genade niet het woord dat de lading van Genade dekt.

Vroeger leerde ik dat Genade onverdiende gunst is. Er zit dan altijd een lading in van onverdiend. Dus eigenlijk hoor je geen Genade te krijgen maar je krijgt het toch. Op die wijze ademt het woordje Genade toch iets uit van schuld. Je moet je vooral schuldig voelen om Genade te kunnen ervaren.

Maar Gods Genade gaat veel verder dan vergeving van zonde. Vergeving van zonde door het Offer van Jezus is maar een heel klein onderdeel van Gods Genade voor ons.

Vergeving is nooit een doel. Vergeving is een middel om tot Gods Genade te kunnen naderen.

Het gaat om de Genade. Niet om de vergeving.

Als God onze zonden niet meer gedenkt hoeven wij dat zeker ook niet meer te doen.

We mogen dat echt achter ons laten. We hebben dat niet eens nodig om dankbaar te zijn.

Het is wel goed om dankbaar te zijn dat God ons vergeven heeft maar Genade gaat verder dan dat.



We zijn geen vergeven zondaars maar geliefde zonen en dochters van God. Leven als een vergeven zondaar doet je steeds herinneren aan je zwakheid. Leven als geliefde zoon en dochter van God doet je herinneren aan je schoonheid en waarde in Hem.

Genade is niet steeds beseffen dat je het niet zelf kunt en God nodig hebt. Genade roept ons en nodigt ons uit om schuld en schaamte, angst en zorgen achter ons te laten en te gaan wandelen in de uitnemende rijkdom van Zijn heerlijkheid en de erfenis van Gods Liefde en goedheid in ontvangst te nemen en daarin te gaan wandelen.

Genade roept ons en nodigt ons uit het verdienmodel los te laten en te gaan wandelen in Gods rijkdom. Het is er allemaal al. Gods Liefde is overvloedig en Zijn voorzienigheid is om ons heen. Alles ligt voor je klaar in JEZUS.

Jezus heeft alles voor je gedaan wat nodig is om in Zijn overvloed te wandelen.

In Zijn Liefde is echt alles aanwezig in overvloed.

*De vijand komt met als doel om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen, om jullie goddelijk leven en overvloed te geven. (Johannes 10:10)*

Het doel van Jezus' komst is dat jij zou leven en overvloed zou hebben in Hem.

Vanmorgen toen ik in mijn praktijkruimte kwam bleek na verloop van tijd de verwarming niet te werken. Het werd steeds kouder. Ik heb de eigenaar gebeld en men zou het doorgeven.

Toen het na twee uur nog niet was opgelost ging ik er maar eens voor bidden. Terwijl ik bad om warmte brak de zon door en twee tellen later kwam het busje van de monteur aanrijden. Korte tijd later deed de verwarming het weer. Waarom heb ik eigenlijk twee uur gewacht met bidden...?

Vandaag is het einde van de maand en einde van het kwartaal. Ik moest geld overmaken naar mijn privérekening en de btw-aangifte betalen. Er waren deze maand ook nogal wat onverwachte kosten.

Ik leef voor een groot deel van giften en een ander deel van inkomsten van consulten.

Het is iedere maand weer een uitdaging om God te vertrouwen dat er genoeg zal zijn.

Toen ik vanmorgen naar mijn bankomgeving ging om geldzaken te regelen via internet bleek er een gift van duizend euro binnen te zijn gekomen vanuit een totaal onverwachte hoek. Door dit geld kon ik alle lopende rekeningen betalen en het bedrag overmaken naar mijn privérekening dat we nodig hebben om van te leven. Zo gaat het iedere maand.



God zorgt. Dat is Genade. Die gift. Daar heb ik niks voor gedaan. Dat was Gods aandeel om mijn tekort aan te vullen.

Dit zijn zomaar even twee ervaringen die ik deze dag heb beleefd. Zo is iedere dag vol van Gods Genade.

### **Wat zegt Jezus over Genade?**

Van Jezus wordt gezegd dat de Genade Gods op Hem was.

*Jezus groeide als kind op en werd krachtig, en het werd vol van wijsheid, en de Genade van God was op Hem. (Lukas 2:40)*

Wat betekent dit? Hoe zagen de mensen dat Gods Genade op Hem was?

Ergens anders staat dat Jezus' woorden vol van Genade waren.

*Iedereen erkende dat Jezus de waarheid sprak en verwonderde zich over de woorden van Genade waarover Hij sprak. (Lukas 4:22)*

De omstanders verwonderden zich zelfs over deze woorden van Genade.

Wat waren die woorden dan? Dat is belangrijk om te weten want de Genade van Jezus woont nu in ons. Het is dus belangrijk om te weten wat ons deel is.

Laten we eens naar het woord 'Genade' kijken vanuit het Grieks.

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven.

Het Griekse woord voor Genade is 'charis'.

Hierna staat hoe je dit Griekse woord kunt vertalen.



Het eerste dat er staat is het volgende.

Genade = dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt:

Je ziet hier ineens helemaal niks meer van vergeving of schuld doorklinken. Ook niet onverdiende gunst. Het is gewoon enkel positief. Gewoon positief en verder niks.

Geen terugblik op schuld en dat je het eigenlijk niet verdient. Nee, gewoon positief, lieflijk, vreugde, genot, charme! Jezus brengt ons in een heerlijk bad van liefde, lieflijkheid, blijdschap, vreugde, genot en charme.

Ik moet denken aan het verhaal dat Jezus vertelt over de verloren zoon.

Een vader had twee zonen en één zoon vroeg of hij al de erfenis mocht hebben. De vader gaf hem die.

De zoon ging op reis en maakte al het geld van zijn vader op aan feesten en uitbundig leven. Toen het geld op was kreeg hij armoede en hij had geen eten meer. Hij kreeg spijt en moest denken aan zijn vader waar hij het altijd goed had.

Hij keerde terug naar zijn vader in diep berouw en hij hoopte als knecht terug te mogen komen om in ieder geval weer te kunnen eten. Maar in plaats van een oordelende en boze vader ontmoette hij een liefhebbende vader die met geen woord sprak over zijn fouten maar die enkel liefde gaf.

*Maar de vader zei tot zijn slaven: Breng snel de mooiste kleren hier en trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en mooie schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het want we willen een feestmaaltijd, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en hij is weer terug. En zij vierden feest met elkaar. (Lukas 15:22-24)*

De vader is het voorbeeld van Genade. Er was feest! Jezus vertelt ons dit verhaal om ons te vertellen hoe God is. God is enkel liefde. Hij spreekt ons niet aan op onze fouten. Hij omarmt ons in Zijn Liefde. Het is die onvoorwaardelijke liefde van God die ons heelt en weer op het rechte pad zet.

Niemand wil zondigen. Niemand wil liegen, stelen, roddelen, ontrouw zijn, verslaafd zijn of wat voor zonde dan ook doen. Het is onze pijn, verdriet, eenzaamheid, leegte die ons aanzet tot zonde. In feite is het gebrek aan liefde. Ons diepste zelf wil graag leven zoals God dat heeft bedoeld.

Door liefde ontvangt die diepste zelf voeding en kan tot leven komen. Door liefde en Genade worden mensen bevrijd van zonden en angst en durven weer te leven in hun schoonheid die God hen heeft gegeven.

Ik ga hier wat teksten uit de Bijbel aanhalen waarin dit woord Genade voorkomt en dit woord dan vervangen door de regel die de betekenis van Genade weergeeft.

*Jullie hebben ervaren dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt van onze Heer Jezus Christus, dat Hij voor jullie arm is geworden, terwijl Hij rijk was, zodat jullie door zijn armoede rijk zouden worden in Hem. (2 Corintiërs 8:9)*

*En God wil graag dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt aan jullie overvloedig geven, zodat jullie, in alle opzichten, altijd en in van alles overvloedig voorzien, in al het goede werk overvloedig zullen zijn. (2 Corintiërs 9:8)*

*Ik ontkracht niks aan dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt van God; want als er gerechtigheid door eigen inspanning door de wet is, dan is Christus voor niks gestorven. (Galaten 2:21)*

En in Hem ontvangen wij bevrijding van de macht van duisternis door zijn bloed en de vergeving van onze fouten door de overvloed van *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt*. (Efeziërs 1:7)

In de tijd die komt zal Hij de overweldigende rijkdom van *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* tonen die Hij ons in zijn goedheid gegeven heeft in Christus Jezus. (Efeziërs 2:7)

Want door *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* ben je behouden, door het geloof, en dat niet van jezelf: het is een gave van God. (Efeziërs 2:8)

Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. (Efeziërs 4:7)

Heel overvloedig is *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* van onze Heer geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. (1 Timotheüs 1:14)

Wees krachtig in *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* van Christus Jezus. (2 Timotheüs 2:1)

Want *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* van God is verschenen en brengt heling voor alle mensen. (Titus 2:11)

Laten wij daarom met vrijmoedigheid gaan tot de Bron van *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt*. (Hebreeënen 4:16)

Maar Hij geeft dan ook des te meer van *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt*. Daarom heet het:

God biedt weerstand aan de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt*. (Jakobus 4:6)

Dien elkaar, een ieder met de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* van God. (1 Petrus 4:10)

*Dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* en vrede zal in jullie vermenigvuldigd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. (2 Petrus 1:2)

Ontwikkel je in *dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt* en in het kennen van onze Heer en Genezer, Jezus Christus. Van Hem is alle macht en schoonheid tot in eeuwigheid. (2 Petrus 3:18)

Genade is ook niet goedkope zinnelijke blijdschap en vreugde, maar goddelijke blijdschap en vreugde die het aardse overstijgt. Daarom dat je deze blijdschap zelfs kunt ervaren ten tijde van lijden en verdrukking.

*Want dit is dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt, als iemand, omdat hij met God rekening houdt, moet lijden en onrechtvaardig behandeld wordt.* (1 Petrus 2:19)



Bijbelse Genade komt dus uit de goddelijke Bron van Jezus zelf. Het is een goddelijke vreugde die niks met onze inspanning te maken heeft maar losstaat van werken en verdienste.

Genade is niet de blijdschap zelf maar is datgene wat die hemelse blijdschap en vreugde, genot, charme en lieflijkheid veroorzaakt.

Genade omvat die hemelse en geestelijke zegeningen die over ons uitgegoten worden in het kennen van Jezus Christus.

Het is die hemelse vreugde waarin alles aanwezig is om ons gelukkig te maken.

Het is die goddelijke Liefde die alle rijkdom, wijsheid, inzicht en voorzienigheid vrijzet in ons leven om in volheid te wandelen in het plan van God voor ons leven.

Genade kent geen beperkingen.

*Uit zijn goddelijke volheid hebben wij zelfs Genade op Genade ontvangen. (Johannes 1:16)*

Gods Lieflijkheid, vreugde, blijdschap, charme en genot die Hij over ons uitgiet heeft niks te maken met onze werken of mate van heiligheid.

Het wordt ons geschonken vanwege de zuiverheid, gehoorzaamheid en de heiligheid van Jezus Christus op wie wij vertrouwen.



Wij hebben volledig toegang tot de troon van Genade. Zonder belemmering!

Omdat deze Genade niet gebaseerd is op onze goede werken of heiligheid mogen we elkaar ook niet oordelen.

Wij horen elkaar deze Genade Gods te schenken los van gedrag of overtuiging.

In deze Genade Gods wordt Jezus Christus openbaar.

Door mensen Genade te geven ontvangen ze Jezus Christus.

Jezus zelf zal met Zijn Heilige Geest mensen leiden op de weg van de Waarheid.

## Het genezend vermogen van Genade

Jaren geleden heeft een kennis, die osteopaat is, uitgelegd hoe het lichaam zichzelf kan herstellen. Een osteopaat richt zich op het bewegingsapparaat van de mens. Spieren, botten en gewrichten. Een osteopaat werkt niet met harde correctie door te trekken, duwen en forceren, maar geeft spieren en botten door zachte druk juist ruimte om zelf hun oorspronkelijke plek weer op te zoeken.

Dat principe spreekt me erg aan.

De osteopaat gaat ervan uit dat het lichaam zelf weet hoe het moet herstellen naar de oorspronkelijke staat. Het lichaam heeft hierbij alleen ruimte nodig om hetgeen uit balans is geraakt weer terug in balans te brengen. Het lichaam wil graag herstellen.

Daar hoeft je het lichaam niet toe te forceren.

Dit beschrijft precies de werking van Genade.

Genade forceert ons niet om ons leven te veranderen en aan te passen aan Gods plan.

Genade geeft ons ruimte en zo veel liefde dat onze geest, ziel en lichaam zich als vanzelf gaan aanpassen aan Gods oorspronkelijke plan omdat dat diep in onze genen verborgen ligt. En onze geest, ziel en lichaam weten wat de bedoeling van het leven is. Juist door liefde en vertrouwen ontstaat er ruimte om te groeien en herstellen.

Wij willen dat proces vaak forceren en versnellen door te oordelen en manipuleren en de ander op zijn fouten te wijzen. Het gevaar bestaat echter dat we juist dingen beschadigen waardoor mensen nog verder in de pijn schieten.

Ook maken we vaak de fout door te proberen vreselijk ons best te doen om goed te leven.

Dan gaan we eigenlijk onszelf forceren.

Als we echter Gods Genade leren toelaten en leren vertrouwen op het proces van genezing en herstel, dan komt er diepe ontspanning en kan er juist vanuit die ontspanning diepe en blijvende heling gaan plaatsvinden.

Het is als het proces van de wording van een vlinder.

Als een rups zich gaat verpoppen dan wordt de rups in de cocon



eiwitbrei. De structuur van de oude rups verdwijnt volledig. Vanuit die oersoep, die alle informatie bevat die nodig is, vormt zich langzaam de vlinder. Dat proces kun je niet versnellen. Als de vlinder volgroeid is komt het moment dat de vlinder uit de pop breekt. Je mag een vlinder hier nooit bij helpen. De inspanning van uit de pop klimmen is

noodzakelijk en hoort bij de transformatie. Grijp je daar in om de vlinder te helpen dan zal deze haar vleugels niet goed kunnen spreiden en gaat ze dood.

Zo is het belangrijk om iedereen zijn/haar eigen leerproces te laten doormaken. We mogen wel ondersteunen en bemoedigen maar we moeten oppassen met oordelen en ingrijpen en de ander vertellen hoe dat proces moet gaan. Dat is niet altijd makkelijk want als buitenstaander wil je zo graag helpen. Ik ervaar dat dagelijks in mijn praktijk.



Ik zeg en leid hen in een helende reis naar Jezus. Maar ik kan niet bepalen hoe snel processen gaan. Ik kan alleen ondersteunen en mensen bijstaan in liefde. En vaak gebeuren er heel mooie dingen maar soms ook niet en heeft het proces gewoon meer tijd nodig. Dan zou ik die vlinder wel willen forceren uit haar cocon te komen door haar eruit te trekken maar dan zou ik meer stukmaken dan helen.

Het is lastig om toe te zien hoe mensen lijden. Maar soms moeten we gewoon door het lijden heen. Er is niet altijd een korte weg om het lijden heen. Maar juist in dat lijden is die ruimte van Genade zo belangrijk. Dat er geen veroordeling is maar ondersteuning, aanvaarding en begrip.

## **De Genade en de wet**

Jezus vertelt in de Bijbel een verhaal van een heer die arbeiders ging inhuren voor zijn wijngaard. Hij sprak een loon af met de arbeiders die de hele dag zouden gaan werken. Later huurde hij nog meer arbeiders in en nog veel later nog meer. Die laatsten hoefden nog maar heel even te werken die dag.

Toch gaf de heer aan iedere arbeider evenveel. De arbeiders die de hele dag gewerkt hadden werden jaloers en gingen protesteren.

Het verhaal staat in Mattheüs 20.

Jezus laat daarin het verschil zien tussen wet en Genade. Bij de wet krijg je precies wat je verdient. Bij Genade krijg je wat God wil geven uit liefde. Genade is helemaal losgekoppeld van onze inspanning.

Net als in dit verhaal zijn wij vaak jaloers als God mensen zegent die een weg gaan waarvan wij denken dat het niet klopt. Wij kunnen zelfs de wet erbij halen en God ter verantwoording gaan roepen. In de Bijbel staat... Daarom mag dat en dat niet.

Hij of zij kan geen vrede ervaren bij de weg die hij/zij gaat want volgens de Bijbel mag dat niet.

Wij oordelen en veroordelen elkaar en beroepen ons op de Bijbel. Het probleem is echter dat christenen elkaar veroordelen op grond van dezelfde Bijbel.

De Bijbel is echter geen wetboek maar een boek van Genade.

*Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet. (Galaten 5:18)*

*Je zou bijna kunnen zeggen: Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de Genade zijn? Natuurlijk niet! (Romeinen 6:15)*

Paulus laat zien dat de Genade zo ver gaat en zo groot is dat je bijna zou kunnen denken dat je maar aan kunt zondigen en dat het toch niks uitmaakt.

Wat de Genade betreft is dat ook zo. Maar je mist zo veel goeds in je leven van wat God voor je bedoeld heeft. Je doet God, anderen en jezelf verdriet en tekort door te zondigen.

Maar de wet gaat ons niet helpen om niet te zondigen. Het is de Genade die ons in vrijheid zet en ons ruimte geeft om tot genezing en herstel te komen.



Jezus brengt niet een boodschap van regeltjes en wetjes maar een boodschap van liefde en Genade. Het is juist die liefde en Genade, het diep groeiende besef dat we geliefd en aanvaard zijn zoals we zijn, die ons diep doet ontspannen en

omringt met liefde en veiligheid. Het is er allemaal al.

We hoeven er niks voor te doen en hoeven ons niet meer te verdedigen.

Door die liefde en Genade van God – die er al is zonder dat we er iets voor hoeven te doen of te laten – kunnen we ontspannen en rusten in Zijn vrede.

Juist vanuit die ontspanning gaan we van binnenuit veranderen. Want God heeft Zijn wetten in ons hart gelegd.

Ons hart diep vanbinnen, ons lichaam en onze ziel weten heel goed hoe het leven bedoeld is.

Al onze cellen herkennen de trilling van Gods Liefde en weten dat we daar thuishoren in die goddelijke trilling.

*De wet van zijn God is in zijn hart. Hij wankelt niet op zijn levensweg. (Psalmen 37:31)*

*De oprechten van wandel laten zien dat het werk der wet in hun harten geschreven is. (Romeinen 2:15)*

*Ik zal mijn wet niet meer van buitenaf opleggen, maar in hun innerlijk schrijven, in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. (Hebreeën 8:10)*

Ik zeg hiemee niet dat onderwijs niet nodig is.

Woorden hebben kracht. Als het Woord van God wordt uitgesproken komt de goddelijke trilling tot expressie en zullen degenen die oprecht en verlangend van hart zijn die trilling herkennen en deze overnemen en tot genezing en vrijheid komen.

*En gij zult de waarheid herkennen en begrijpen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:32)*

De prediking/verkondiging van Gods Woord is dus nodig en belangrijk zolang deze maar in liefde en Genade geschiedt. Op het moment dat mensen gaan prediken vanuit de wet komt er oordeel, angst en straf.

De wet maakt gevangenen, de Genade maakt vrij.  
Van Jezus wordt gezegd dat men zich verwonderde over Zijn lieflijke woorden van Genade.

Het Woord van Genade werkt als volgt.

Je kunt het vergelijken met een harp in een winkel met snaarinstrumenten.

Zodra iemand op de harp gaat spelen zullen de instrumenten in de omgeving van de harp gaan meetrillen met de trillingen van de harp zodra deze precies die snaar aanraakt van de frequentie van de snaar van het andere snaarinstrument. Als alle instrumenten exact op elkaar zijn afgestemd zullen deze gaan meetrillen zodra ze de trilling herkennen van zichzelf. Ze gaan mee vibreren met de trilling van de harp en gaan dus zelf ook muziek maken.

Volgens de moderne wetenschappelijke snaartheorie is alle materie energie die trilt volgens een staande golf. De kleinste deeltjes van materie bestaan uit een soort snaren die multidimensionaal trillen.

Jij en ik zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dragen dus de snaren van God met ons mee.

Zodra er iemand in onze omgeving wordt aangeraakt door Gods Geest en van daaruit gaat spreken vanuit liefde en Genade, komen ook onze innerlijke snaren in beweging die deze trilling herkennen en gaan automatisch mee vibreren van herkenning. Dat is wat je ervaart als je vanbinnen geraakt wordt door het Woord van God. Het maakt je vrij, zet liefde vrij en zet energie vrij vanbinnen. Het brengt een stukje van Gods Liefde terug in je leven. Daarom is het zo fijn om de Bijbel te lezen samen met God. Het Woord van God brengt de goddelijke trilling in je hart tot leven en schenkt je openbaring en maakt je vrij.

Maar als je de Bijbel leest zonder de Geest van Genade wordt het een wetboek en kan het je angstig maken, veroordelen en je onder de wet brengen. Mensen die niet de Genade kennen zullen ook anderen onder de wet willen brengen.

Dat was in de tijd van de Bijbel ook al toen de apostelen het Woord van Genade gingen prediken.

De joden probeerden de mensen die deze Genade aanvaardden weer onder de wet te krijgen.

*Zodat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Blijf in die vrijheid en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)*

We hebben een dagelijkse strijd te voeren om niet opnieuw onder de wet te komen. Het kan ons eigen schuldgevoel zijn dat ons onder de wet wil brengen. Maar het kan ook de kerk zijn, mensen om ons heen, de samenleving, religie, enz. Mensen willen namelijk over de ander heersen, controle uitoefenen, macht uitoefenen. De wet geeft een instrument in handen om macht uit te oefenen.

Maar de Genade geeft de ander vrijheid om zichzelf te ontwikkelen in schoonheid en kracht.

De wet wijst de ander op fouten, beschuldigt en bestraft.

Genade geeft ruimte aan de ander om fouten te maken en zijn/haar eigen lessen te leren. Genade vertrouwt op de kracht van liefde en draagt de ander tot het licht van God.

De wet is niet betrokken. Genade is een dragende kracht.

De wet is niet verkeerd. De wet van God is volmaakt en goed. De wet omschrijft de goddelijke wetmatigheden van de schepping. De geestelijke en natuurlijke wetmatigheden waarin alle zegen verscholen ligt.

De wet is echter nooit bedoeld als een gevangenis van wetjes en regeltjes, maar een ruimte van vrijheid om te genieten. Het gaat om die ruimte en het genieten. De wet creëert deze ruimte. Jezus heeft deze wet volbracht. Vanuit onszelf kunnen we de wet niet volbrengen. Als we dat toch gaan proberen, ontdekken we dat we het niet kunnen en komen we in de val van schuld, straf en angst.

Zodra we echter in Jezus Christus stappen, in Zijn Genade, dan komen we in de dimensie van Genade waar de wet niet meer geldt. Straf, angst, oordeel en schuld zijn daar niet meer geldig.

*Er bestaat geen veroordeling meer voor degenen, die in Christus Jezus zijn. (Romeinen 8:1)*

Als we op Jezus vertrouwen en in Hem leven dan stappen we in de goddelijke dimensie van Genade. Dit betekent dat we dan toegang hebben tot alle zegeningen van God die er bestaan, zonder dat we er iets voor hoeven te doen. Het is er al. Het is allemaal in Jezus. En wij zijn in Hem. Het is nu aan ons om het te aanvaarden, te geloven, erop te vertrouwen en ernaar te handelen. We hoeven er niet voor te bidden. Het is er al. We moeten alleen leren gebruikmaken van die Genade.

*Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar. Want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de geestelijke wereld zijn. (Efeziërs 1:3)*

*In Jezus Christus woont God in al Zijn volheid lichamenlijk; en jij krijgt deel aan die volheid van God in Christus. (Kolossenzen 2: 9,10)*

Genade is dus een status van ZIJN. Leven in Genade is dan je bewust worden van deze status van ZIJN in je denken, ervaren, voelen, spreken en handelen.

In Genade is geen angst, geen tekort, geen eenzaamheid, geen zorg en geen schuld.

In Genade is wel ruimte voor verdriet en lijden omdat we in een verbroken wereld leven. Maar dat is een lijden uit liefde. Dit lijden komt voort uit het waarnemen van de wereld om ons heen, de mensen die deze Genade van God nog niet kennen.

Dit lijden uit liefde zet ons in beweging om deze Genade van God uit te dragen.

Ons eigen leven, ons lichaam en onze ziel en gedachten zijn al ons eerste zendingsveld waar deze boodschap van Genade gebracht mag worden. Van daaruit mogen we deze boodschap van Genade gaan uitdragen naar onze omgeving.

Leven in Genade is een nieuwe, andere manier van kijken. Het is leven vanuit een totaal andere dimensie als dat we gewend zijn. De verandering vindt plaats in ons denken vanuit een ander bewustzijn.

We worden ons bewust van de zegeningen die we al hebben ontvangen. We hoeven er niet om te vragen. Het is er al. We moeten het alleen leren aanvaarden, erop leren vertrouwen en ernaar handelen.

Bewust danken voor alle zegeningen die jij je kunt bedenken is een opstap naar leven in Genade.

## **Genieten en dankbaarheid**

Vanavond schrijf ik een stukje verder over Genade vanuit Genade en dankbaarheid.

Ik zit achter in mijn tuin op mijn laptop te werken. Een lekker bakje koffie erbij. Het is een heel mooie zaterdag op 7 mei 2016. Een zonovergoten dag met temperaturen rond de 24 graden.

Ik heb vandaag vooral gewoon genoten. Onze kleindochter van 1,5 jaar logeerde bij ons. Een heerlijk vrolijk kind waar je



alleen al van geniet door naar haar te kijken hoe ze speelt. Ik zit nu vlak onder een nestkastje waarin twee koolmeesjes hun nestje hebben. Ze vliegen af en aan om de hongerige buikjes van hun kinderen te voeden. Ik geniet er zo van. *(De foto van het koolmeesje is korte tijd later gemaakt toen ze net waren uitgevlogen. Er kwam er eentje op mijn camera zitten.)*

Onze appelboom staat naast me in volle bloei. Ik kan zo intens genieten van het ZIJN. Van het moment.



Deze foto van een ijsvogeltje heb ik gemaakt tijdens mijn vakantie in België. We zaten in een huisje in het bos met een mooie vijver in de tuin. Ik had al een paar keer een ijsvogeltje langs zien vliegen maar hij kon nergens zitten. Ik heb toen een tak in de grond geplaatst en gebeden of ik een mooie foto van het vogeltje mocht maken.

Een paar dagen later zat ik buiten en kwam het vogeltje op de tak zitten. Lang genoeg om snel mijn camera te pakken, in te zoomen en een foto te maken. Voor mij zijn dat echt cadeautjes van God.



Dankbaarheid is zo mooi. Er zijn zo veel zegeningen om van te genieten en dankbaar voor te zijn. Ik kan het lijstje nog veel langer maken.

Ik kan echter ook een heel ander lijstje maken van alle zorgen, dingen die tegenzitten en die niet goed gaan. Dingen die ik graag veranderd zou willen zien en mij belemmeren in mijn leven.

Foute keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven en fouten die grote gevolgen hebben tot op de dag van vandaag. Dingen die ik graag anders zou hebben gedaan als ik mijn leven nog eens over mocht doen. Maar me richten op die dingen brengt niks tot stand. Er wordt niemand gelukkig van en het draagt niet bij aan Gods Liefde hier op aarde. Dus daarom doe ik dat ook niet en geniet van het heerlijke moment van NU.

Dat is Genade. Kunnen genieten van de dingen die er wel zijn. Genieten is de kunst van Genade.

Je kunt naar je werk rijden en je focussen op wat je allemaal moet doen en de schoonheid om je heen niet waarnemen en helemaal vergeten te genieten van het moment.

Het werk is niet zo belangrijk. Het gaat om het leven zelf. Vergeten te genieten is vergeten te leven.

Een bekend verhaal in de Bijbel gaat over twee vrouwen die veel van Jezus hielden. Ze waren goede vriendinnen van Jezus.

Jezus hield ook van hen. Het waren Martha en Maria. Jezus ging met Zijn discipelen bij hen op bezoek.

Je kunt het verhaal lezen in Lukas 10:38-42.

Martha was heel druk aan het bedienen en zorgen voor alle gasten, ze was aan het werk voor Jezus en vergat helemaal te genieten. Ze liet de kans voorbijgaan. Jezus was in haar huis en ze merkte het nauwelijks.

Ze ging voor het werk in plaats van voor het genieten van de relatie.

Maria liet de boel de boel en koos voor haar hart. Haar hart verlangde naar Jezus om Hem echt te kennen en dicht bij Hem te zijn. Ze koos voor Genade. Ze koos voor het leven zelf.

Maar het gaat nog verder.

In het Johannesevangelie wordt dit verhaal nog dieper weergegeven. Zie Johannes 12:2,3.

Daar zat Maria niet alleen aan de voeten van Jezus.

Maria zat niet alleen te genieten. Ze beminde actief Jezus door Hem te zalven met dure nardusolie. Ze stapte over haar comfortzone heen en liet haar hart spreken zonder na te denken wat mensen wel niet van haar zouden vinden. Ze was vrij en stoorde zich niet aan mensen in haar liefde te uiten naar Jezus. Ze zalfde de voeten van Jezus.

Dit was heel zuivere vrije liefde en had niks met erotiek te maken.

Jezus ontving haar liefde ook en eerde haar te midden van de omstanders.

In Lukas 7 staat nog een verhaal van een vrouw dat verdacht veel lijkt op bovenstaand verhaal. Alleen nu staat ook nog specifiek dat deze vrouw de voeten van Jezus kuste.

*Er kwam een vrouw naar Hem toe. Iedereen wist dat ze een hoer was. Ze had gehoord dat Jezus bij die Farizeeër in huis was. Ze had een kostbaar kruikje vol dure parfum bij zich. Ze knielde huilend bij Jezus neer en liet haar tranen op zijn voeten vallen. Daarna droogde zij ze af met haar haren. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de parfum. (Lukas 7:37,38)*

Wat heeft dit met Genade te maken?

Alles.

Genade zet liefde vrij om zich te uiten zonder oordeel en angst. Deze vrouw stond in de stad bekend als hoer. Maar door de liefde en Genade van Jezus wist ze dat Jezus anders naar haar keek. Voor het eerst voelde ze zich waardevol. Deze man keek naar haar innerlijk en hield van haar om wie ze was en zag haar niet als hoer. Door de liefde van Jezus werd ze bevrijd van haar angsten, schuld, schaamte en diepe eenzaamheid en ontving ze haar waardigheid terug. Vanuit deze diepe dankbaarheid kuste deze vrouw de voeten van Jezus en zalfde Hem met kostbare parfum.

Genade geeft mensen hun waardigheid terug. Ook al zijn ze deze mede door eigen toedoen kwijtgeraakt. De waarde van een mensenkind wordt niet minder doordat deze zondigt.

Ik las laatst een mooi verhaal over een leerkracht die zijn leerlingen iets wilde leren.

Hij hield een briefje van 20 euro omhoog en vroeg wie dit wilde hebben.

Iedereen stak zijn hand op.

Toen verfrommelde hij dat briefje en vroeg nog eens wie het briefje wilde hebben. Nog steeds wilde iedereen het hebben.

Toen gooide hij het op de grond, ging er op staan en maakte het briefje vies met zijn voeten. Nog steeds wilde iedereen het briefje hebben. De waarde blijft immers hetzelfde hoe het briefje er ook uitziet.

Zo is het ook met een mensenkind. Hoe kapot onze ziel ook is en hoe smerig ons hart er ook uitziet. De waarde voor God blijft gelijk. Jij bent een geliefd kind van God. Jij bent Zijn onvervangbaar kind.

Jouw waarde is niet afhankelijk van je daden of je prestaties. Dat is de boodschap van Genade.

Jij bent waardevol om wie je bent. Aanvaard die boodschap en rust in Gods Liefde.

Al zou je de rest van je leven niks meer presteren en blijven worstelen in zonden, je bent en blijft nog steeds Gods geliefde kind. Juist door die liefde te omarmen zul je gaan ervaren dat de zonde zijn vat op je leven verliest. De kracht van de zonde is immers schuld en angst om niet geliefd te zijn. Dan gaan we namelijk onnatuurlijk handelen om toch aandacht, waardering en liefde te krijgen om die leegte binnen in ons te vullen met iets wat die leegte niet vullen kan. Dat is zonde.

Zonde is niks anders dan ons verlangen om geliefd te worden bevredigen met iets wat geen waarachtige liefde is maar een surrogaat ervan. We worden dan gevangen in een illusie en hebben steeds meer leugens nodig om de leegte te vullen. We raken gevangen in het net van de zonde.

Bevrijding van zonden is dan ook niet mogelijk door de wet. De wet zegt dat je nog beter je best moet doen en bevestigt eigenlijk alleen maar je schuld.

Wat we ten diepste nodig hebben is onvoorwaardelijke goddelijke Liefde. Weten geliefd te zijn zoals we zijn. Pas dan kunnen we ontspannen en hebben we de zonde niet langer meer nodig om onze leegte te vullen.

Mensen die helemaal kapot zijn, verslaafd, gebroken, aan de grond zitten en niet weten hoe verder, hebben dan ook geen veroordeling of wijs advies nodig, maar in eerste instantie onvoorwaardelijke liefde.

Deze liefde gaat nog verder dan vergeving. Je hebt vergeving nodig om vrij te komen van schuld. Maar je hebt liefde nodig om verder te kunnen met je leven.

Genade geeft deze beide in overvloed. Vergeving en liefde. Deze horen bij elkaar.

Alleen vergeving laat mensen in de kou staan en helpt hen niet verder.

Jezus stierf voor de hele mensheid aan het kruis. Om onze zonden is Hij gestorven. Jezus droeg onze schuld aan het kruis. Maar dat is slechts een heel klein onderdeel van wat Jezus werkelijk kwam doen op aarde. Jezus kwam niet in eerste instantie om onze schuld te betalen en ons te vergeven maar Jezus kwam om de weg vrij te maken naar Zijn overvloed van Genade.

Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest van Genade.

Door deze Heilige Geest krijgen we deel aan de volle zegen van God.

We worden niet gered net op het randje als we goed ons best doen als christen.

Nee! Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te schenken! Goddelijk leven. Gratis en voor niks!

*De vijand komt met als doel om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen om jullie goddelijk leven en overvloed te geven. (Johannes 10:10)*

Het goddelijk leven dat Jezus ons geeft daar hoeven we dus niks voor te doen dan alleen het ontvangen in vertrouwen.

Omdat we er niks voor hoeven te doen kunnen we het ook niet verliezen door iets verkeerd te doen. Dan zou het weer voorwaardelijk zijn en dat is juist in tegenstelling met Genade.

Als de Genade zo groot is moeten we dan nog wel in Jezus geloven? De Genade van God kan Hij alleen schenken in Jezus Christus. Jezus heeft de weg hiertoe vrijgemaakt met Zijn leven. Dus alle mensen die deze Genade ervaren die ervaren dat dankzij het Offer van Jezus Christus.

Maar de Genade van God is beschikbaar voor alle mensen. Net zoals de zon opgaat voor iedereen. Ook voor hen die niet weten dat de zon zon heet. Iedereen kan de zon zien, voelen en ervaren. Zo kan ook iedereen de Genade van Jezus Christus zien, voelen en ervaren. Alleen niet iedereen zal zich bewust zijn van het feit dat het Jezus is door wie wij deze Genade kunnen ervaren. Uiteindelijk zal iedereen daar zeker achter komen. Want als we sterven zullen we Hem ontmoeten en dan zal duidelijk worden hoe ons hart is en of we uit Zijn Genade hebben geleefd of niet.

Het bewust worden en leren kennen van Jezus die de Genade schenkt, geeft een zeer grote vreugde en zegen omdat je dan de Gever en Schenker van deze Genade kunt bedanken en met Hem een liefdesrelatie kunt ontwikkelen – wat het doel is van deze Genade.

*Want God heeft bepaald dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. (Filippenzen 2:10)*

Uiteindelijk zal dus iedereen erkennen dat Jezus de Heer is en dat Hij de enige weg tot God is. Maar wat gaaf is het om je er nu al van bewust te zijn en om Hem nu al alle eer en dank te geven. Hoeveel mooier leven is dat en hoeveel meer kracht, liefde en Genade kun je nu al ervaren door een levende liefdesrelatie met je Schepper, Redder en Verlosser te ontwikkelen.

Ook al ben ik ervan overtuigd dat zeer velen in de genadevolle armen van Jezus zullen vallen als ze hun leven hier op aarde verlaten, ook al zijn ze geen bewust christen. God ziet het hart aan en kent de overleggingen van het hart. Zij die geleefd hebben in liefde en Genade en de vrede hebben nagejaagd zullen God zien.

In de bekende zaligspreking van Jezus laat Jezus zien welke mensen zo rechtstreeks de hemel ingaan.

Jezus heeft het hier met geen woord over christenen of joden of welke godsdienst dan ook. Hij spreekt over een hartsgesteldheid.

*Mattheüs 5:3-10*

*Zalig de armen van geest*

*Zalig die treuren*

*Zalig de zachtmoedigen*

*Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid*

*Zalig de barmhartigen*

*Zalig de reinen van hart*

*Zalig de vreedstichters*

*Zalig de vervolgd om der gerechtigheid wil*

*...want zij zijn kinderen Gods en zullen het koninkrijk beërven.*



Als we mensen om ons heen leren zien met Gods ogen dan zien we overal heel mooie kinderen van God. Zonen en dochters die allemaal iets bijzonders van God in zich mee dragen. Dat goddelijke mogen we in elkaar eren. Je eert daarmee de Schepper. Ook in

hen die zich daar niet bewust van zijn. Juist door ook in hen het goddelijke te eren geef je dat ruimte en kan het groeien en tot bewustwording komen in die persoon. Dan is er herkenning van de diepe Waarheid. Dat is ten diepste het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.

Mensen laten zien wie ze zijn en hen terug in verbinding met God brengen via de Genade van Jezus Christus.

Mensen die oprecht zijn en zoeken naar liefde en vrede zullen het evangelie herkennen in hun hart als Waarheid en dit omarmen als dit gebracht wordt vanuit Gods Liefde.

De weerstand, de machten en krachten die mensen vasthouden, wordt verbroken door de waarachtige verkondiging en proclamatie van de Waarheid vanuit de pure goddelijke liefde.

We hoeven mensen niet te overtuigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij mogen getuigen van Jezus, de Waarheid zoals wij dat ervaren en geopenbaard hebben gekregen.

Openbaren, verkondigen en delen. Dan zullen oprechte mensen dit herkennen en omarmen.

### **Genade, ja maar...**

In christelijke kringen zie je vaak de Genade, ja maar...gedachte.

Als christen geloof je dat Jezus ons Genade schenkt maar je moet er wel wat voor doen om die Genade te ontvangen.

Je moet wel naar de kerk gaan, iedere dag je Bijbel lezen, bidden en als goed mens leven. Als je dat heel je leven doet dan maak je kans op Genade en toegang tot de hemel.

Dat is helemaal tegengesteld aan wat Genade is. Genade heeft helemaal geen relatie met de wet of met werken. Genade is een geschenk uit liefde. En die liefde van God is onvoorwaardelijk.

De enige fout die wij kunnen maken is die Genade niet aanvaarden.

*Want we hebben allemaal gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van Gods aanwezigheid in ons leven maar we worden niet door eigen inspanning maar door de verlossing die ons in Genade wordt aangeboden in Christus Jezus rechtvaardig verklaard (waardoor we Gods heerlijkheid in ons leven weer kunnen ervaren). (Romeinen 3:23)*



Dit vers laat zien dat Jezus ons weer in contact brengt met Gods Liefde en ons trekt in Zijn lieflijke nabijheid – niet omdat we dat verdienen of zo goed zijn, maar uit Genade. En Genade is niet gratie verlenen op verzoek, maar een actieve handeling vanuit God zelf om ons weer te trekken in Zijn Liefde omdat Hij van ons houdt. De Genade die ons wordt aangeboden in Jezus Christus schenkt Hij niet op ons verzoek, maar Hij wordt geschonken op initiatief van God zelf omdat Hij zo veel van ons houdt.

Dus wij hebben totaal geen inspanning hoeven te leveren voor deze Genade. Zelfs niet ons gebed. Gods Genade is er gewoon. Beschikbaar voor elk mens. Er bestaat geen ja maar...

In dit vers staat dat we gerechtvaardigd zijn door Gods Genade. Het wordt nu steeds rijker. Want wat betekent het woord gerechtvaardigd?

In een verklarend woordenboek vanuit het Grieks staat bij het woord gerechtvaardigd het volgende:

*“gebruikt van hen wier wijze van denken, voelen en doen geheel in overeenstemming is met de wil van God en die dan ook geen verbetering van hart en leven nodig hebben”*

Dus hier lezen we dan dat God ons in Jezus Christus **dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt** en dat God ons voortaan vanuit de ogen van Jezus bekijkt en ons ziet als volmaakt in Zijn geliefde zoon Jezus. We hebben geen verbetering van hart en leven meer nodig. We zijn goed zoals we zijn. Volmaakt en geliefd.

We kunnen nu eindelijk ontspannen en genieten van Zijn Liefde.

## Wandelen in het paradijs van God



Afgelopen week was ik met mijn administratie bezig en zag ik dat ik deze maand eigenlijk nog veel te weinig giften had ontvangen. Ik leef voor een groot deel van giften en voor een deel van inkomsten uit consulten. Ik heb toen een schietgebedje naar God

gedaan in geloof en vertrouwen dat ik wat meer inkomsten nodig had. Vervolgens heb ik het weer losgelaten.

In die week was ik met een transformatietraject gestart met een vrouw. Ze kwam elke dag van de week voor een consult voor een week lang. God deed zulke mooie en bijzondere dingen in haar leven. Ik was zelfs helemaal vergeten een factuur te maken. Op de laatste dag rekende ze contant met me af en gaf me het driedubbele van wat ik haar had gevraagd. Zo dankbaar was ze voor wat God had gedaan in haar leven.

Door haar extra gift ga ik het deze maand weer redden, waar ik God weer intens dankbaar voor ben.

Zo komt Gods Genade iedere maand naar mij toe op steeds onverwachte wegen. Ik doe mijn ding en God vult mijn tekort aan met Zijn overvloed.

De kunst van Genade ontvangen en ervaren is door er in te geloven en erom te vragen en ernaar te handelen.

En dat vragen doen we dan niet voor God maar voor onszelf om ons weer bewust te worden van deze Genade en deze steeds opnieuw te omarmen.

De Genade die God ons schenkt is een geestelijke status van ZIJN.

We kunnen er niks voor doen maar we moeten groeien in ZIJN. Wandelen in Genade is de dimensie van Genade ingaan. Wandelen in een tuin betekent dat je naar die tuin toegaat. Dat moet je zelf doen. Als je van de mooie tuin wilt genieten, van zijn kleuren en geuren, de heerlijke vruchten, de vogels, vlinders, het kabbelend beekje, enz. dan moet je naar die tuin toegaan. God heeft een paradijs voor ons gemaakt waar we intens mogen genieten van de overvloed van schoonheid. We zijn meer dan welkom in Zijn paradijs. Toen Adam en Eva hadden gezondigd werden ze weggestuurd uit het paradijs en het werd bewaakt door engelen zodat ze niet meer terug konden. Jezus echter heeft de zonde van Adam en Eva, en de gevolgen van hun fouten voor de mensheid, gedragen aan het kruis. Jezus heeft de weg naar het paradijs weer vrijgemaakt. We hebben nu weer toegang tot die paradijselijke toestand van ZIJN. Deze toestand van volmaakt ZIJN, gerechtvaardigd leven in Gods Liefde in vreugde en overvloed is voor iedereen toegankelijk in Jezus Christus.

Jaren geleden heb ik een visioenbeleving van het paradijs ontvangen van God. In meerdere momenten met God heeft de Heilige Geest mij rondgeleid in het hemelse paradijs. Ik heb daar de ongelooflijke schoonheid en openbaring van Gods Liefde mogen zien, ruiken, proeven en ervaren in een gedempte ervaring. Deze gedempte ervaring was echter al zo helder dat ik er diep door ontroerd raakte. Deze ervaring heeft me geholpen nog dieper Gods Liefde en schoonheid te ervaren in het hier en nu op aarde. Ook op aarde schijnt dezelfde heerlijkheid als in de hemel maar dan meer bedekt.

Zodra onze ogen echter opengaan en de bedekking van ons hart verdwijnt, zien we ook hier op aarde Gods ongelooflijke schoonheid in elk detail van de schepping.



Naarmate ik Gods Liefde meer ga ervaren in mijn leven ga ik intenser genieten van de schoonheid van de schepping. De natuurbeleving is een poort

naar de hemel. De natuur is een schepping van God en daarin wordt Gods heerlijkheid, schoonheid, almacht en liefde geopenbaard voor wie het wil zien en ervaren.

Niet alleen in de natuur. Je kunt dezelfde schoonheid van God zelfs nog dieper en intenser ervaren in elkaar. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Ik heb het voorrecht dat ik als geestelijk werker, coach, counselor en gebedstherapeut diep in levens van mensen mag kijken. Ik geniet intens van de schoonheid die God in een ieder heeft gelegd. Elk mens is uniek en heeft een eigen verhaal waarin Gods Liefde en Genade tot expressie komt. Ik leer ook veel van mezelf door te kijken in de spiegel van de ogen van Gods kinderen.

Bij mensen die een zwaar juk dragen in hun leven en worstelen met diepe en soms zware thema's, zie ik ook juist door die intense druk en soms een groot lijden een goddelijke schoonheid van waarachtigheid en puurheid. De kern van mensen komt aan het licht. Het zijn stuk voor stuk helden die strijden vanuit hetgeen ze zien en weten. Soms is de strijd oneerlijk en dreigen ze te verliezen. Maar God ziet verder dan de strijd.

Hij ziet de moed, de oprechtheid en het verlangen naar zuiverheid, vrijheid en licht in elk mens. Gods Liefde wint altijd! Als geestelijk werker sta ik nooit boven mensen maar ik sta naast hen met liefde en respect. Niet vanuit veroordeling maar vanuit Genade. Wie ben ik om te oordelen? Ik probeer vanuit Gods Genade bij te staan, te ondersteunen en mensen terug in Gods Licht en Liefde te brengen. Een schakeltje van God mogen zijn. Mensen mogen aanraken met Gods Liefde zodat ze weer iets van Gods Liefde en Genade mogen ervaren.

Als counselor merk ik dat niet alleen het verstand maar ook de ziel, het gevoel en het lijf zo'n behoefte heeft aan een oprechte, liefdevolle, respectvolle en zuivere helende aanraking van God in Jezus' naam.

Ik werk daarom niet alleen met bemoedigende verhelderende en genezende en zegenende woorden maar ook met aanraking en zegenende handoplegging. Mensen hebben zo'n diepe behoefte aan verbinding, echt contact en waarachtige aandacht. Dat zijn we kwijtgeraakt in deze jachtige maatschappij. Gods Liefde heelt op een heel diep niveau en Zijn heling strekt zich uit naar geest, ziel en lichaam, relaties, werk en financiën.

Gods rijkdom is onuitputtelijk. Het is aan ons hoeveel van Zijn rijkdom we in ons leven toelaten.

Bij God zijn alle dingen mogelijk. De beperking zit in ons verstand en hart. In ons beperkt geloof en vertrouwen.

Toen Jezus over het water liep naar Zijn leerlingen was het Petrus die vroeg of hij naar Jezus toe mocht gaan. Jezus riep dat hij mocht komen. Er zijn geen beperkingen bij God. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Geen probleem voor God. Het was niet per se nodig maar het was oké. Het probleem kwam pas toen Petrus ging nadenken en zijn ogen van Jezus afhield en ze richtte op de golven en de wind.

Toen ging hij twijfelen en zonk weg in de zee. (Mattheüs 14:28-32)

We zien hier precies de werking van Gods koninkrijk. Het paradijs is gewoon om ons heen. Gods overvloedige zegen en liefde, kracht, overwinning, voorzienigheid, genezing en goddelijke vreugde is hier. Door het te geloven en erop te vertrouwen en ernaar te handelen gaan we het ervaren en beleven en zal het zich in ons leven gaan manifesteren zodat ook andere mensen om ons heen het gaan zien.

## **Genade ervaren in je leven**

Jakobus heeft het goed begrepen. Je kunt veel praten over geloof, Genade en liefde maar het krijgt pas waarde in je leven en het wordt pas zichtbaar als je er in je leven betekenis aan geeft door je daden.

*Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder dat het omgezet wordt in daden dood. (Jakobus 2:26)*

Je gaat Genade ervaren in je leven door te handelen, te leven, te praten, te kijken en te denken vanuit die Genade. En dat gaat niet vanzelf. Ons oude ik, onze vleesgerichtheid, wil zich richten op de oude natuur, op de wet en het oordeel. Het is enkel onze geest, verbonden met Gods Geest die kan leven vanuit de geestelijke dimensie van Genade.

Leven in Genade is leven in dankbaarheid, leven in geloof, hoop en liefde.

Altijd scheppende woorden spreken die geloof, hoop en liefde opwekken. Tegen jezelf, anderen en omstandigheden, toekomst en verleden.

Je kunt altijd op verschillende manieren naar dingen kijken en over dingen spreken.

Je kunt zeggen: het glas is halfleeg, of het glas is halfvol. Maar in beide gevallen leg je de nadruk op half. Genade zegt dat het glas gevuld is met water. De hoeveelheid doet helemaal niet ter zake en hoeft niet genoemd te worden. Genade maakt helemaal geen relatie met het negatieve.

Toen de verloren zoon uit de Bijbel terugkwam bij zijn vader, toen hij alles van zijn vader had verkwist, kwam hij met schuldgevoel en vroeg hij om vergeving. De vader echter snoerde hem de mond en vertelde enkel hoe blij hij was dat zijn zoon weer terug was en vierde feest en herstelde de zoon in zijn eer. (Lukas 15:21-24)

Het zit zo diep in ons geworteld dat Genade gekoppeld is aan schuld en dat er nog altijd een schuldrest is na vergeving. We vragen God om vergeving, geloven dat onze zonden vergeven zijn maar blijven ons onwaardig en schuldig en klein voelen omdat we zo gefaald hebben. De goddelijke Genade gaat hier niet over. De goddelijke Genade schenkt ons hemelse zegeningen uit onvoorwaardelijke liefde. Niet omdat we het verdienen of omdat we vergeving hebben ontvangen, maar gewoon omdat God onvoorwaardelijk van ons houdt.

In het verhaal uit de Bijbel over de verloren zoon zien we dat de vader enkel liefde was en vol blijdschap dat zijn zoon weer terug was. Hij ging niet eens in gesprek met zijn zoon over wat hij allemaal fout had gedaan. Er was enkel blijdschap. Dat is Genade.

En juist deze Genade die zich niet richt op het negatieve en op schuld maar het positieve benadrukt, schenkt leven, genezing, vreugde, herstel en laat mensen hun schoonheid en waardigheid voelen en ervaren en geeft hen kracht om in hun goddelijke bestemming te wandelen.

## Leren genieten



Een ander diepgewortelde blokkade die ons afhoudt van de Genade is de angst om te genieten. Ergens leeft er in ons het idee dat we niet mogen genieten van de dingen van het leven omdat dat zondig zou zijn. God wil dat we geestelijk zijn en ons dus vooral niet bezighouden met aardse vleselijke dingen. Maar dat is

de satan zelf die christenen ervan afhoudt om te genieten van hetgeen God heeft geschapen.

Ik ben dankbaar dat ik mag genieten van mijn prachtige kleindochters. Maar ik kan ook intens genieten van de schepping, lekker eten, mooie muziek, enz.

Het is weer schuld en schuldgevoel, angst en onzekerheid die ons afhoudt van het volle leven van God en ons krachteloos en zwak en onaantrekkelijk maakt in deze wereld.

Jezus zegt ons dat we het licht van de wereld zijn. Hoe kunnen we nu het licht van de wereld zijn als we niet mogen genieten van de wereld? Genieten en stralen horen immers bij elkaar. Mensen die genieten zijn gelukkig en stralen en zijn aantrekkelijk. Jezus was een echte levensgenieter. Hij genoot zichtbaar van eten en drinken en ging naar feesten. Hij veranderde zelfs water in wijn toen op een bruiloftsfeest de wijn op was.

*Toen kwam Jezus de Mensenzoon, die wél eet en wél wijn drinkt en er intens van geniet en van Hem zeggen jullie:*



*‘Hij zit maar te vreten en te zuipen.’ (In de ogen van de geestelijke leiders van toen kon een echte geestelijke leraar zich niet zo bezighouden met het aardse genieten.) (Lukas 7:34)*

In het Oude Testament gaf God het volk Israël zelfs de opdracht om meerdere keren per jaar uitbundig feest te vieren.

God is een God van overvloed, overdaad en feestvreugde. Kijk maar naar de schepping. Wat een schoonheid en overvloed heeft God geschapen. Kleuren, geuren, smaken, vormen, geluiden, warmtestralen van de zon en vele andere sensaties waar wij mensen van kunnen en mogen genieten. Dat is Zijn schepping. Geschapen voor ons mensen opdat wij ervan zouden genieten! We eren Zijn werken door er bewust van te genieten op een zuivere wijze en Hem ervoor te danken.

Je ontzien van genieten van de schepping van God heeft vaak te maken met religie, regeltjes en wetjes, oordeel, angst en schuld. Alsof je door jezelf te ontzien iets van God kunt verdienen. Je eert God juist door te genieten vanuit diepe dankbaarheid.

*Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt? Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. Want alles wat God heeft gemaakt, is goed. Niets daarvan is verkeerd als je Hem ervoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het Woord van God en door het gebed. (1 Timotheüs 4:3-5)*

Het enige wat in de Bijbel voorkomt is een tijdelijk bewust opzietten van bepaald genot om je te richten op God. Dat is dan een vorm van vasten. Maar dat is altijd bedoeld als tijdelijk en niet als levensstijl. God wil dat we genieten.

Er bestaat wel een vorm van vasten die betekenisvol is en waarde heeft voor God. Dat heeft met liefde te maken voor de ander. Er zijn situaties dat de liefde je ertoe aanzet om tijdelijk bepaalde dingen in je leven opzij te zetten om een ander te kunnen helpen. Je maakt dan de ander gelukkig en helpt de ander om te genieten en bent daarin bereid om zelf een offer te brengen. En soms duurt dat offer een leven lang.

Maar dan is het niet meer het vasten om het vasten als een religieuze handeling maar een opzijzetten van je eigen verlangens om een ander te dienen. Als je leeft vanuit die liefde zal God er echter voor zorgen dat jij datgene wat je opzij hebt gezet in je leven voor de ander dubbel vergoed krijgt in je leven van God. Het nettoresultaat is dat je dus nog intenser kunt genieten.

In Jesaja 58:4-9 wordt precies beschreven hoe God het vasten ziet. Vasten is niet je onttrekken aan voedsel en aards genot, maar de ander helpen vanuit liefde en je afkeren van het kwaad. De offers die je daarvoor brengt is het waarachtig vasten.

Offers die we brengen uit liefde worden altijd door God vergoed waardoor ons genieten alleen maar toeneemt. Jezelf ontzeggen van genieten is liefdeloos en daar dienen we God niet mee. Sterker nog: we maken Hem verdrietig omdat Hij ons niet kan zegenen en gelukkig maken. We wijzen de mooie geschenken af die God ons geeft.

Als Jezus ons oproept om dagelijks ons kruis op te nemen en Hem te volgen dan bedoelt Hij daarmee niet dat we niet mogen genieten. Maar genieten doe je onderweg tijdens het leven. En wel zo veel mogelijk van alles wat God je schenkt aan zegeningen. Genieten is echter niet een doel op zich. Als je genieten als hoogste doel stelt dan verlies je het.

Je richt je op je vlees en je ego en in plaats van waarachtig genieten word je een slaaf van je vlees. Genieten doe je namelijk altijd met open handen. Genieten is een geschenk van God en dat doe je zonder angst. Zodra angst om te verliezen binnenkomt kun je niet meer echt genieten.

Juist omdat Jezus ons gelukkig wil zien en we waarachtig leren genieten vraagt Hij ons om Hem te vertrouwen en het beheer van ons geluk aan Hem te geven. Juist dat loslaten maakt ons vrij, zodat we kunnen dienen in liefde en waarachtig kunnen genieten met open handen zoals God dat heeft bedoeld.

## **Genade van God is altijd overvloedig**

Omdat Genade van God geen enkel verband houdt met verdienste of schuld kent zij ook geen beperking. Gods Genade is onbeperkt en oneindig zoals God zelf oneindig is.

De Bijbel leert ons dat God ons Zijn Genade zeer overvloedig schenkt.

Dus **dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt** komt in zeer overvloedige mate tot ons.

*Doordat de wet beschrijft wat zonde is, is de zonde alleen maar toegenomen; maar juist doordat duidelijk werd wat zonde is, is de **Genade meer dan overvloedig** geworden. (Romeinen 5:20)*

*En God is in staat jullie **alle Genade overvloedig** te schenken zodat jullie in al het goede overvloedig zullen zijn om tot zegen te zijn voor anderen. (2 Corinthiërs 9:8)*

***Zeer overvloedig is de Genade** van onze Heer geweest, van waaruit ik vergeving, geloof en liefde heb ontvangen in Christus Jezus. (1 Timotheüs 1:14)*

We zien in bovenstaande verzen dat Paulus de Genade probeert te beschrijven maar er eigenlijk geen woorden voor vindt om de rijkdom van Gods Genade uit te drukken.

Hij gebruikt dan woorden als : zeer overvloedig, meer dan overvloedig, alle Genade overvloedig. Het komt er gewoon op neer dat God ons overstelpt met alles wat **blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt.**

Zoals we weten is Paulus opgetrokken geweest tot in de derde hemel en hij heeft daar onbeschrijflijke dingen gezien. (2 Corinthiërs 12:2) Daar heeft hij onder andere deze Genade van God mogen zien en ervaren in zijn volheid. En wij hebben toegang tot deze volheid door het geloof.

Als we dat nou eens gaan geloven dan krijgen we toegang tot deze rijkdom. Want dat is het enige probleem. God is Geest en deze overvloed van Genade wordt ons geschonken in Jezus Christus door het geloof vanuit de geestelijke wereld. Het enige dat wij nog moeten doen is deze goddelijke werkelijkheid – door het geloof – brengen in onze aardse werkelijkheid. Die transformatie is ons aandeel. Het is er al maar wordt door onze handelingen in geloof zichtbaar en manifest op aarde en in ons leven.

Om deze rijkdom van Genade te ervaren in je leven is het belangrijk om niet te focussen op het aardse. Zodra je gaat focussen op het aardse dan gaan de aardse problemen je blijdschap en vreugde wegroven. Want aardse vreugde is zeer tijdelijk en richt zich op tijdelijke dingen die zo weer kunnen verdwijnen. Aardse vreugde gaat daarom altijd gepaard met zorg en angst voor verlies en is gericht op tijdelijke zegeningen. De hemelse vreugde staat los van aardse zegeningen maar brengt deze juist naar de aarde. Hemelse vreugde richt zich op hemelse zegeningen die blijvend zijn. Daarom konden Paulus en Silas zelfs in de gevangenis, nadat ze gemarteld waren, nog zingen van vreugde en dankbaarheid. (Handelingen 16:23-26)

Juist doordat Paulus en Silas zich bleven richten op de hemelse vreugde gebeurden er in die uitzichtloze situatie wonderen.

Dus juist door je te richten op Gods Genade als de aardse omstandigheden geen aanleiding tot vreugde geven, komt de hemelse Genade vrij en breng je deze op aarde.

Dat is zo mooi van Gods Genade. Het houdt niet op en is niet afhankelijk van aardse omstandigheden.

Daarom kun je ook genieten en dankbaar zijn en lofprijzen onder alle omstandigheden. Niet omdat het moet maar omdat de hemelse zegeningen de aardse nare omstandigheden altijd zeer ruim overstijgen.

### **Leven in Genade, vrij van schuld en schuldgevoel**

*De zonde zal niet meer over je heersen. Want je leeft niet langer onder de wet maar onder de Genade. (Romeinen 6:14)*

Zolang wij nog handelen vanuit schuld of schuldgevoel zijn we nog onder de wet en dus niet vrij. Jezus heeft ons juist vrijgemaakt van de wet en heeft ons geplaatst in de dimensie van Genade. Dat is een heel andere leefruimte. In de tuin van Genade handelen we vanuit liefde en zijn we vrij om onszelf te zijn.



Vanuit God gezien is er geen enkele legale reden om je schuldig te voelen, je onwaardig te voelen of je tekort voelen schieten. Je bent immers gerechtvaardigd uit Genade. Dat is je geestelijke positie.

Je bent net als de koning onschendbaar. Terwijl de Koninklijke onschendbaarheid tegenwoordig niet meer absoluut is, is de onschendbaarheid van ons dat wel zolang we in Christus blijven. De onschendbaarheid betekent niet dat we niet kunnen zondigen, maar dat we er geestelijk gezien niet op aangeklaagd kunnen worden of vervolgd kunnen worden voor onze zonden. Jezus heeft ons immers al vergeven. In het aardse hebben onze zonden uiteraard nog wel gevolgen. Maar aardse fouten zullen ons nooit van God kunnen verwijderen. Aardse schuld zal daarom niet op ons geestelijk leven kunnen drukken en ons niet kunnen belemmeren de hemelse Genade te ontvangen.

Of het nu gaat om financiële schuld of tekortschieten als mens, de Genade van God tilt ons uit boven onze tekortkomingen en laat ons deelnemen aan de hemelse overvloedige Genade.

Als je eenmaal Gods Genade hebt ontvangen en jezelf hebt aanvaard en vergeven kun je leven zonder schuldgevoel. Die overvloedige Genade van God zal je helpen ook je aardse tekorten aan te vullen.

Want hoewel God van je houdt en je volledig aanvaardt zoals je bent en je onschendbaar bent in Zijn ogen, is het Gods bedoeling dat je ook vrijkomt van alle aardse tekorten en schulden omdat Hij je gelukkig wil zien, ook in de aardse werkelijkheid. Daarom dat God ook in het aardse voorziet in onze tekorten, mensen bevrijdt van verslavingen, ziektes, schulden, enz. De bevrijding van schuld begint echter altijd in de geestelijke wereld door verlossing van aanklacht en schuldgevoel terwijl de aardse situatie nog ongewijzigd is. Vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding ontstaat er dan geestelijke ruimte om ook de aardse tekorten te helen.

De Genade van God gaat zo ver dat je bijna gaat denken dat je gewoon door kunt gaan met zondigen en dat het niks uitmaakt.

In zekere zin is dat ook zo maar dan begrijp je weer niks van de Genade. Want die is er juist zodat we groeien kunnen in liefde, zuiverheid en reinheid zonder belemmeringen van schuld en angst te ervaren.

De Genade van God maakt ons vrij van schuld en schaamte en brengt ons in een hemelse dimensie van liefde, aanvaarding, vergeving, vrede, inzicht, wijsheid, innerlijke kracht, geloof, hoop en diep verlangen om te leven zoals God het leven heeft bedoeld.

## **Genade alleen in Jezus Christus**

We komen nu op een heel belangrijk punt. Door dit te begrijpen en te omarmen ga je heel sterk staan in die Genade.

Geopenbaarde kennis en inzicht geeft je kracht en ruimte om in deze Genade te leven.

We leven hier op aarde onderworpen aan de natuurlijke wetten en wetmatigheden van de schepping. We zijn onderworpen aan de natuurwetten en de geestelijke wetten. Daar komt niemand onderuit. De wet van zaaien en oogsten, oorzaak en gevolg geldt in het natuurlijke en ook in het bovennatuurlijke.

De wet van de zwaartekracht van de aarde werkt overal op aarde. Maar als je in een raket naar de maan gaat kom je vrij van de zwaartekracht van de aarde en kom je op de maan onder invloed van de zwaartekracht van de maan. Deze is anders.

Zo is het als je in Jezus Christus bent. Je komt in een andere dimensie, in een ander koninkrijk waar andere wetten gelden. Je komt vrij van de aardse wetmatigheden. Deze gelden niet meer voor je.

Maar in Gods koninkrijk gelden andere wetten. De wet van Genade. Zodra we in het aardse zijn en vanuit het aardse reageren, denken en handelen, zullen de aardse wetten gelden.

Maar zodra we denken, spreken, handelen, kijken en bidden vanuit onze positie in Jezus Christus dan gaan de hemelse wetten voor ons gelden. Dan ervaren we de volheid van Gods Genade, vreugde, kracht, inzicht, voorzienigheid en alles wat nodig is om een godsvruchtig en heilig leven te leiden.

*Zijn goddelijke kracht geeft ons alles om godsvruchtig te leven in gemeenschap met Hem, die ons geroepen heeft vanuit Zijn goddelijke liefde en macht. (2 Petrus 1:3)*

Jezus is speciaal naar de aarde gekomen en heeft Zich onderworpen aan de aardse wetmatigheden om voor ons de weg vrij te maken naar het hemels koninkrijk. Dat gaat niet zomaar. Jezus moest daarvoor lijden en sterven aan het kruis om de weg voor de hele mensheid te openen naar het hemels koninkrijk. We moeten net als de astronauten stappen in een raket die ons losmaakt van de aardse aantrekkingskracht. Er is een tegenkracht nodig die sterker is dan wij zijn.

Jezus is onze raket die ons vrijmaakt van de macht van de zonde die ons gebonden houdt aan het aardse.

Jezus zegt dat op vele wijzen. Hij zegt: Ik ben de deur (Joh. 10:9), Ik ben de weg (Joh. 14:6), Ik ben de ware wijnstok (waar wij in geënt worden) (Joh. 15:1), Ik ben de goede herder (Joh. 10:14).



Deze en nog veel meer uitspraken in de Bijbel tonen aan dat alleen in, door en via Jezus Christus we toegang

kunnen krijgen tot deze goddelijke Genade. Elke andere inspanning om vrij te komen van zonde leidt niet tot die Genade.



Er is geen andere weg tot deze goddelijke Genade dan via Jezus Christus. Het is geestelijk en spiritueel onmogelijk om vrij te komen van de zonde zonder het Offer van Jezus Christus te aanvaarden wat hiertoe gebracht is voor de mensheid.

We moeten echter een ding in de gaten houden. De Genade wordt iedereen op gelijke wijze aangeboden in Jezus Christus. En Jezus Christus en Zijn Genade wordt gemanifesteerd door zijn Heilige Geest. Je kunt deze dus niet zien, voelen of ervaren met je aardse zintuigen. Het is een geestelijke dimensie. Je ontvangt en ervaart deze in de geest door geloof.

Het is echter mogelijk om de Genade in de geest te ervaren en daar vanuit te leven zonder met je verstand het Offer van Jezus te begrijpen. Sterker nog: we begrijpen geen van allen dit Offer volledig. Het is dus voor kleine kinderen en eenvoudige mensen mogelijk de Genade te ervaren zonder diepgaand het Offer te begrijpen. Maar het is ook mogelijk deze Genade te ervaren en pas later het Offer van Jezus te begrijpen.

Het is dus mogelijk om Gods Genade te ervaren zonder met je verstand te weten dat dit Gods Genade is. Deze mensen leven vanuit hun hart vanuit liefde en Genade zonder de verstandelijke kennis van het Offer van Jezus te hebben.

Andersom is het ook mogelijk om als christen te leven en Jezus te belijden zonder de Genade te ervaren in je leven. Veel christenen leven onder de wet en verwachten de zegeningen van God, de bevrijding, genezing en vergeving van zonden door oprecht hun best te doen om goed te leven als christen. Deze christenen ervaren steeds schuld en schaamte en voelen zich tekortschieten omdat je nooit kunt voldoen aan de maatschappij van God.

In het ergste geval komt er ook nog eens een flinke dosis angst bij om – nadat je heel je leven je intens hebt ingespannen goed te leven als christen – toch nog afgewezen te worden door God. Angst, schuld en schaamte zijn kenmerken van onder de wet zijn. De Genade maakt vrij van deze dingen en geeft je blijdschap, vrede en kracht. Niet door nog beter je best te doen maar door te aanvaarden dat je goed genoeg bent en Gods Liefde, blijdschap en vrede, vergeving, aanvaarding en volle zegen er ook voor jou is in het hier en nu.

Aan de andere kant heb je christenen die van zichzelf denken dat ze wel goed leven en daardoor vast wel worden toegelaten in de hemel. Ook deze mensen hebben geen besef van Genade en ervaren de kracht van Genade niet in hun leven. Ze leven gewoon in hun vlees en vertrouwen op hun eigen goede werken en eigen kracht.

Een vleselijk christen denkt niet in geestelijke zaken en leeft vanuit zijn eigen kracht. Hij heeft geen kennisgenomen van Gods Genade. Hij gelooft wel dat Jezus voor zijn zonden gestorven is maar hij blijft gewoon doorleven op zijn eigen wijze. Het transformeert zijn leven niet. In feite zijn het gewoon naamchristenen die geen wedergeboorte hebben ervaren in hun leven maar zich gewoon christen noemen door hun opvoeding.

## **De christelijke wet tegenover Genade**

Zonder zich ervan bewust te zijn prediken veel kerken, van katholiek, protestants en evangelisch tot pinksterkerken de christelijke wet.

Als christen moet je je volgens deze regels gedragen anders komt de toom van God over je.

Die regels gaan dan over kerkgang, sacramenten, zondagsrust, Bijbelles, seks, tienden geven en nog veel meer. Als jij je zo goed mogelijk aan die regels houdt word je gewaardeerd binnen de gemeenschap en ontvang je lof en eer. Je krijgt ook waardering van God en ontvangt zegeningen.

Als je nog beter je best doet en ook nog gaat vasten krijg je nog meer van God.

Paulus rekt radicaal af met deze wijze van denken. Het is gewoon een nieuwe vorm van religie.

*Ga dus leven in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw van alles wijsmaken dat je je aan allemaal wetten en regels moet houden. (Galaten 5:1)*

De Genade die in de kerken wordt gepredikt geldt dan pas als we vreselijk ons best hebben gedaan en het toch net niet is gelukt. Dan mogen we aanspraak maken op Gods Genade. En als God dan iets geeft waar we niet ons best voor hebben gedaan dan is dat een bijzondere vorm van Genade, maar daar moeten we vooral niet op rekenen.

De algemene gedachte van Genade is dat God dat soms wel wil geven, maar dat we daar niet van uit mogen gaan. Het is aan God om wel of geen Genade te geven. Dus je weet eigenlijk nooit zeker of God je wel Genade zal geven. Je hebt het immers niet verdiend.

Deze prediking van Genade is on-Bijbels en brengt christenen onder de wet in schuld, schaamte en angst. In deze kringen is status, uiterlijk en vorm belangrijk en val je buiten de boot als je niet voldoet aan hun normen. Er is snel oordeel en uitsluiting van mensen die net iets anders denken of handelen.

Jezus brengt echter een boodschap van Genade die losstaat van werken of goed gedrag.

Jezus nodigt ons uit om te komen in Zijn Genade en van daaruit te leven. Je ontvangt Zijn Genade niet als een soort fooi omdat je zo goed je best doet. Nee, je ontvangt Zijn Genade omdat Hij van je houdt. Je ontvangt deze Genade zeer overvloedig, onafhankelijk van je inspanningen. Zijn Genade onttrekt je aan het aards denken van oorzaak en gevolg, van zaaien en oogsten, van wet en oordeel en maakt je vrij. Vrij om te leven vanuit Zijn Liefde en overvloed. Vrij van angst, oordeel, schuld en schaamte.

Gods Genade wordt niet uitgedeeld naar willekeur. Gods Genade is toegankelijk voor iedereen. Het ligt niet aan God om het ons wel of niet te schenken. Het is al geschonken aan de hele mensheid via Jezus Christus. Het is nu aan ons om deze Genade te ontvangen en er in te gaan leven. God nodigt ons uit tot deze Genade.

De Genade staat dus recht tegenover de prediking in veel kerken waarin wordt verkondigd wat je allemaal moet doen als goed christen. In veel kerkelijke kringen zijn er vormen van manipulatie. Je wordt onder druk gezet om te voldoen aan de verwachtingen van de kerk en je gaat je dan ook schuldig voelen als je er niet aan kunt voldoen. Er ontstaat een klimaat van schijnheiligheid waarin je alleen meetelt als je kunt meedoen met alles. Zodra je echter om wat voor reden dan ook niet mee kunt doen met de rest is ineens niemand meer thuis en word je al snel vergeten.

Er is geen liefde en zorg en plaats voor hen die langdurig lijden noch voor hen die anders zijn en niet in een hokje passen. Dat zou niet zo mogen zijn.

Gods Genade roept op om lief te hebben in woord en daad en ons juist extra in te zetten voor de zwakke zuster of broeder.

*Wat jullie aan de minste van Mijn broers en zussen hebben gedaan uit liefde, dat hebben jullie aan Mij gedaan. (Mattheüs 25:40)*

## **Genade van God kun je niet misbruiken**

Als je oppervlakkig naar Genade kijkt dan zou je kunnen denken dat het dus allemaal niet uitmaakt hoe je leeft en dus gewoon door kunnen gaan met zondigen en alles doen wat je leuk vindt.

Maar dan begrijp je nog niet goed wat leven in Genade echt is.



Zodra je namelijk stapt in Gods Genade dan stap je een goddelijke dimensie binnen van andere wetten. Heel je wezen komt in het licht van God te staan waar geen veroordeling, schaamte of schuld is. Maar in dat licht van God is vrijheid, vrede en vreugde. In dat licht van God is genezing, heling, bevrijding en herstel. In dat licht van God is GEEN verlangen om te zondigen maar juist een diep verlangen om zo te leven zoals God het oorspronkelijk voor ons heeft bedoeld. Gods Genade geeft ons weer zicht op onze oorspronkelijke roeping en op wie we echt zijn. Gods Genade geeft ons ruimte om te groeien in liefde en geloof tot die persoon in vrijheid zoals we bedoeld zijn. Hoe meer we wandelen in Genade hoe sneller we groeien naar Zijn beeld en gelijkenis.

Want als jij je geliefd voelt dan valt er al heel veel van je af.

Dan hoef je niet meer allerlei dingen te doen die niet bij je passen om waardering van mensen te krijgen. Je kunt gewoon jezelf zijn. Als jij je geliefd voelt door God dan verdwijnt ook het verlangen om je leegte te vullen met allemaal dingen die niet goed voor je zijn. Niet omdat het niet zou mogen maar omdat je er geen behoefte meer aan hebt. Daarom is Genade ook het geneesmiddel tegen vele vormen van verslaving. Een verslaving is namelijk een leegte vanbinnen proberen te vullen met iets wat die leegte niet kan vullen. Daarom heb je steeds meer nodig. Maar zodra de innerlijke leegte gevuld is met Gods Liefde wordt de oorzaak van de verslaving weggenomen en zal de verslaving zelf heel makkelijk te overwinnen zijn of deze verdwijnt spontaan. Mensen die in onze ogen de Genade van God misbruiken zijn mensen die in zonden blijven volharden en niet bereid zijn te veranderen. Maar deze mensen leven helemaal niet in de Genade en kennen de Genade van God nog niet. Ze hebben juist meer Genade nodig in hun leven zodat ze tot bekering zullen komen. Ik geloof dat werkelijk niemand WIL zondigen. Om de simpele reden dat we daar niet voor geschapen zijn en daar dus ook nooit gelukkig van worden. Het is misleiding die ons tot zonde verleidt. De Genade van God geeft ons weer een helder zicht op die misleiding zodat we vrijkomen.

## Gods Genade in mijn leven

Ik ben een aantal jaren voorganger geweest van een



evangelische gemeente die ik zelf heb opgestart. In het begin zag ik God echt heel krachtig werken en kwamen er wekelijks mensen tot geloof. Ik zag mensen tot genezing en herstel komen. Het was een geweldige tijd. Toch was er ook nog een hardnekkige blokkade in mij. Ik was zo gepassioneerd en gedreven dat ik dacht dat ik alle mensen moest redden. Ik voelde me tekortschieten als ik mensen

niet kon helpen. Maar ik had ook een sterke mening over veel dingen en er was weinig ruimte voor mensen om anders te denken dan ik. Er was niet zoveel Genade in mijn leven. Niet voor mezelf en niet voor anderen. Ik was radicaal en gedreven en had een sterke discipline en verwachtte ook van mijn gemeenteleden een volledige toewijding. Totdat ik in een burn-out terechtkwam. Toen moest ik alles loslaten en brak mijn geloof af tot de basis. Wie was ik als ik geen bediening had? Wie was ik als ik niks deed? Wie was ik als ik geen zichtbaar resultaat had in mijn leven. Het was een heel moeilijke fase in mijn leven. Ik was mezelf heel erg tegengevallen en had gefaald in eigen ogen. Ik zag ook mijn eigen fouten en tekorten steeds helderder voor ogen en het lukte me niet meer om die persoon te zijn die ik graag wilde zijn. Als succesvolle voorganger – in eigen oog – voelde ik me goed en waardevol. Later bleek dat ik dit gevoel had gebaseerd op wat ik deed en op het resultaat wat ik zag uit mijn werk. Het gaf veel voldoening en ik haalde er energie uit. Toen dit allemaal wegviel, viel de basis van mijn eigenwaarde weg.

Ik kwam tot de schokkende ontdekking dat mijn basis van mijn eigenwaarde lag in mijn werken, in wat ik mocht doen voor God. Ik dacht eigenlijk dat ik de draad na een paar weken of maanden rust wel weer op kon pakken. Maar het lukte niet. Ik was mijn veerkracht en energie, maar ook mijn passie en geloof en relatie met God zoals ik die had, volledig kwijt. Ik moest als het ware opnieuw leren lopen. Ik was allergisch geworden voor alles wat onecht en schijnheilig was en zocht naar echtheid en waarachtigheid in het geloof. Toen het na ruim een jaar niet lukte om een nieuwe bediening voor God op te pakken ben ik weer gaan werken in mijn oude functie als manager van een kopieerbedrijf. Ik kwam verder tot herstel maar heb mijn oude energie en veerkracht niet meer teruggekregen. Er was door de burn-out iets wezenlijks veranderd in mij. Er leek iets geknakt te zijn. Toch was mijn diep verlangen om God te dienen niet weg. Het was een roeping op mijn leven maar zocht naar een andere invulling. Het verlangen zocht naar een expressie die waarachtig en eerlijk was. Een expressie die aansloot bij wie ik werkelijk ben en die aansloot bij mijn kwaliteiten en gaven en verlangens. Toen na enkele jaren mijn baan ophield moest ik een keuze maken. Of ik ging weer zo snel mogelijk ergens aan de slag, of ik zou gaan proberen samen met God mijn hart te gaan volgen en te gaan doen waar ik echt blij van werd. Ik heb gekozen voor het laatste.

Op een nieuwe wijze en met een nieuwe taal zoek ik nu expressie te geven aan Gods Liefde in mijn leven zoals dat bij mij past. Op een wijze waar ik blij van word. Ik heb het gevoel dat ik steeds meer mezelf mag zijn en mezelf mag uiten zoals dat bij mij past in al zijn onvolmaaktheid, eenvoud en waarachtigheid. Ik heb een verlangen om Gods Liefde uit te dragen en mensen weer hoop te geven.



Ik heb een verlangen om oprecht zoekende mensen te helpen Gods Liefde dieper te ervaren en hen te ondersteunen om innerlijke blokkades op te ruimen en hun ware zelf te zijn zoals God hen heeft bedoeld. Door Gods Genade mag ik een bijzondere zegen ervaren en zie ik dat God mij gebruikt om mensen verder te helpen. Ik ben verre van volmaakt. Ik heb geen opleiding of cursussen gedaan en heb geen diploma's als coach of therapeut maar ik mag mensen helpen vanuit diepe afstemming op Gods Liefde. Ik vind het een geweldig voorrecht dat ik mensen letterlijk en figuurlijk mag aanraken met Gods helende liefde in mijn werk als gebedstherapeut.

Maar mijn visie en droom is groter. Ik geloof in een liefdevolle wereld. Ik geloof in de genezing van de samenleving en de schepping. Ik geloof dat wij als kinderen van God een boodschap van hoop hebben. Niet alleen voor straks in de hemel maar ook voor hier en nu. Wij mogen ons inzetten voor een betere en liefdevolle wereld en hebben daarvoor de opdracht en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Jezus heeft ons niet voor niks de wereld ingezonden met een boodschap van liefde, Genade, genezing en herstel.

Ik geloof niet meer in de juiste leer, de juiste kerk, in religie, kerkje spelen en dogma's. Dat heeft zo veel kapotgemaakt bij oprechte mensen, bij de lijdende mens en de worstelende mens die het gevoel krijgt niet goed genoeg te zijn. Ik geloof in de juiste Heer. In Jezus Christus die de Liefde van God zichtbaar heeft gemaakt. Zo mogen ook wij Gods Liefde zichtbaar maken in ons leven door wie we zijn. Ik geloof dat die Liefde mensen zal genezen en herstellen.

En we hoeven niet volmaakt te zijn om Gods Liefde uit te mogen delen. We mogen het doen op onze onvolmaakte wijze zolang we maar integer en oprecht zijn.

Het verbaast mij dat God mij zo krachtig gebruikt om mensen aan te raken en te helen dwars door mijn eigen tekorten en falen heen. Dat is Genade. We mogen Gods Genade doorgeven aan elkaar in alle nederigheid dwars door onze eigen onvolkomenheid en zwakheid heen.

Jezus heeft geen kerk gesticht, geen leer gebracht, maar Hij heeft Gods Liefde en Genade op aarde gebracht om jou en mij weer terug te brengen in een liefdesrelatie met onze Schepper voor eeuwig.

Jezus heeft de weg vrijgemaakt opdat jij en ik verlost kunnen worden van de duisternis, vergeving van zonden kunnen ontvangen en voor eeuwig in verbinding met Gods Liefde kunnen groeien in onze goddelijke bestemming.

De Liefde en Genade van God is zo groot, de amen van God zijn zo wijd dat iedereen er in past.

Dat is de eenvoudige maar fantastische boodschap die ik wil uitdragen in mijn leven.

Kom en laat je omarmen door Gods Liefde en kom in Zijn Liefde tot herstel.

*Mijn liefste,*

*Mijn liefde gaat naar je uit. Ik hou van je met heel mijn wezen. Ik verlang niets anders dan dat jij gelukkig zult zijn. Dat je zult stralen en dat je zult zijn als de opgaande zon in haar kracht. Ik vind er vreugde in jou daarbij te helpen. Mag ik de blokkades die jij tegenkomt in je leven voor je wegruimen? Mag ik de schuld die jij hebt opgebouwd in je leven door je tekortkomingen op me nemen zodat jij vrij zult zijn? Ik ken je worsteling om vooruit te komen. Ik ken je pijn en verdriet. Ik ken je vragen en je twijfel. Ik ken je verborgen tekortkomingen en zonden. Ik weet dat jij je anders voordoet bij mensen om goed over te komen. Ik ken je door en door. Ik weet wie je echt bent diep van binnen, nog beter dan dat jij jezelf kent want ik ben je schepper. Daarom houd ik van je met mijn goddelijke ontvoorwaardelijk liefde. Je mag bij mij komen zoals je bent. Met al je pijn, verdriet, teleurstelling, twijfel, wanhoop, verborgen zonden, gebroken dromen, schuld. Ik kijk daar niet naar. Ik zie jou zoals je werkelijk bent. Mijn geliefd kind. En ik wil jou helpen te worden zoals ik je heb bedoeld: stralend als de opgaande zon in haar kracht. Dus open je hart voor mij mijn liefste en laat mijn liefde jou van binnen gezeten. Laten we van nu af samen optrekken en ik zal je leiden op je levenspad en je vreugde geven in het leven. Ik zal je brengen naar plaatsen die nu nog te wonderlijk voor je zijn. Maar ik heb een plan met je leven die jouw bezattingsvermogen te boven gaat. In mijn liefde heb ik iets voor je voorbereid wat te wonderlijk is voor woorden. Dus grijp mijn hand mijn liefste en laten we samen optrekken, dan zal ik al je problemen voor je oplossen en de weg banen naar mijn heerlijkheid. We zullen voor eeuwig samen zijn en genieten van elkaars aanwezigheid.*

*Je minnaar,*

*Jesus*

## Contact

Ben je geraakt door dit boekje en heb je vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek/begeleiding?

Dan kun je contact met me opnemen via mijn site voor het maken van een afspraak of rechtstreeks via de mail.

[www.agapecoach.nl](http://www.agapecoach.nl) (afspraak voor consult/coaching/begeleiding)

[www.leveningod.nl](http://www.leveningod.nl) (opbouwende en inspirerende artikelen)

[info@agapecoach.nl](mailto:info@agapecoach.nl)

030-8779344 (spreek je boodschap in)

Robert van Mierlo